

Maria is ons leven in dit ballingsoord; zij wordt onze troost in de uur der dood, want zij maakt die kalm en gelukkig.

H. ALPH. V. LIG.



Gedurende 58 jaren was haar hart het middenpunt van haar huisgezin. Zij was de teederste der echtgenooten en als de beste der moeders, beminde, trooste, bestuurde en stichtte zij onophoudend hare tien kinderen; en zij ook werd van hen bemind, getroost, gezegend, omringd en geëerd. Zij mocht het zoet genoegsmaken tot den laatsten stond hare kinderen en kleinkinderen rondom haar geschaard te zien, die alle dagen gretig hare woorden kwamen aanhooren, van hare tegenwoordigheid genieten, naar hare lessen luisteren, in hare vreugde en droefheid deelen, en zoo in den familiegeest de genoeglijkste en sterkste krachten putten.

Van haar mag men met waarheid zeggen dat zij haar brood in ledigheid niet heeft geëten.

De laatste poging van hare stervende hand was een teeken des H. Kruises, haar laatste oogslag een liefdeblik voor hare kinderen en de laatste kloppen van haar hart een betrouwend gebed tot haren Rechter en Verlosser.

Vaartwel, *mijne beminde Kinderen en Kleinkinderen*, dank voor de zorgen met de welke gij mij hebt omringd; ik laat u tot erfdeel de vrees des Heeren en het betrouwen op onze goede moeder Maria; doet volgens hetgeen gij van mij geleerd hebt en de God van vrede zal met u zijn. *Pax vobis!* Vrede zij met u! Blijft vereenigd door den band van liefde en van herinnering aan uwe moeder!

Berhmertige Jesus, geef haar de eeuwige rust...

(Afl. 7 jar. en 7 quad.)

R. I. P.

Druk Vande Velde
Leupegem

Photo Vanden Borre
Audenaerde