

God is de Heer, in lief en leed, zegenen wij
zijnen heiligen Naam!



GEZEGEND AANDENKEN

VAN

Albert Jules Marie Joseph DEKIMPE

HET INNIG GELIEFD ZOONTJE VAN

Joseph en Camilla Leleu

geboren te Bevere, den 12 Januari 1910
en na eene korte ziekte ten Hemel gevlogen
den 22 September 1913.



De hoop, de vreugde van ons huis,
't Lief kindje, onz' kroon en liefdeschat,
Al wat ons hart dierbaarst had
Rust zielloos dàar nu, onder 't kruis!

God peilt de diepte van de smert
God, die ons weenend biddend zag,
Als 't zieke kind te klagen lag,
Hij, weet wat er ons ontnomen werd!

Wie kende een zoo bevallig kind
Met engelspraak, die 't hart bewoog,
Met gansch zijn ziel in 't geestige oog?
Nooit engelken werd zoo bemind!

Ja! 't was een engel voor den Heer!
Gezegend Hij die 't kindje nam!
Tot Hem, van wie ons alles kwam
Keert, vroeg of laat ook alles weër.

AUDENAARDE, BEVERNAEGE GEBR.