

Het leven van de mens is kort en vol ellende,
het ontluikt als een bloem en snelt als de schaduw
voorbij.

Job. XIV/1



GEDENK IN UW GEBEDEN

de ziel van zaliger

Mijnheer Henri-Frederic DEKLEYN

geboren te Elsene, de 20 Januari 1928 en godvruchtig overleden te Ukkel, de 16 Januari 1956, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Heer, ons hart is verbrijzeld door de slag die ons getroffen heeft, maar Gij zijt onze Vader, handel met ons volgens uw welbehagen, want wij weten dat gij ons bemint. H. Aug.

Hoe zwaar de slag ook weze, toch geloven wij ook nu nog aan uw goedheid en liefde, o Heer, en met betraande ogen en bevende lippen brengen wij dit grote offer tot zijn zielerust en onze zaligheid. Heer, wij wenen, maar wij morren niet, doe met ons naar uw behagen. Gij immers zijt onze Vader en wij weten dat Gij ons bemint.

Lieve ouders, de ongenadige dood scheidt ons veel te vroeg, als zoveel gelukkige jaren ons nog wachten. Dank voor uwe innige liefde en alles wat gij gedaan hebt om mij gelukkig te maken. Dat de herinnering aan ons gelukkig samenzijn u sterkte geven in uw verder leven.

En gij duurzame familieleden en achtbare vrienden, vaarwel. Troost u met de gedachte dat ik een beter leven ben ingegaan en bidt voor mij.

Jezus, Maria en Jozef, laat mijn ziel in vrede in uw gezelschap rusten. 300 d. afl.

De familiën DEKLEYN en DE ROY, bedanken.

Frans Ceuppens, Dilbeek