

Hoe troostelijk is het te sterren als men wel
geleefd heeft. H Ang.

Godvruchtige † gedachtenis van

ALFONS DE KONINCK,

echtgenoot van

Mathilde Van Caenegem,

geboren te Everbeke den 22 December 1854 en
er schielijk overleden den 17 Juni 1928.

Hij was lid van den wekelijkschen Kruisweg
en van het H. Sacrament.

Het is een groote troost voor de mensch
van in de uur zijner dood, te mogen den-
ken. dat hij zijne plichten gekweten heeft
en sterft na nauwelijks Gods huis verlaten
te hebben waar hij volgens gewoonte zijne
Zondagsche plicht volbracht en met gods-
vrucht het heilig misoffer bijwoonde.

Hij was een ware en rechtzinnige kristen
die God en zijne kerk beminde, hij was
standvastig en onwankelbaar in zijn geloof
en niets ter wereld was bekwaam hem van
den godsdienst af te keeren.

Goedaardig en vreedzaam van gemoed,
zedig in zijn gelaat, gematig en geregeld
in zijn gedrag. vond hij overal vrienden.

Goede en getrouwe dienaar treed de
blijdschap van zijnen Heer binnen.

Duurbare echtgenote, geliefde kinders
gij weet hoe ik u allen heb bemind en tot
goede heb aangemoedigd, dient altijd den
Heer en vertrouwt op zijne voorzienigheid,
zorgt voor uwe moeder, weest haren troost
bemint elkander en bid voor mij.

H. Hart van Jésus ik heb betrouwen in U.
300 d. all.

Everbeke druk, Depessemier Vanderdonck