

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**FREDERIK DE KONINCK**

Echtgenoot van Mevrouw

**MARIE-THERESIA ROELAND**

geboren te Everbeke,

den 30 Augusti 1852 en schielijk overleden te  
Nederbrakel, den 15 December 1917.

LID VAN HET  
GENOOTSCHAP VAN DEN H. FRANCISCUS-XAVERIUS.

De verschrikkingen, de rampen van dezen al te droeven tijd hebben met eens zijnen levensdraad afgesneden.

Laten wij verhoplen dat de Heer hem niet onbereid heeft gevonden en zijne ziel genadig zal wezen om de wille van zijne voorbeeldige naasten-liefde, zijne onverpoosde werkzaamheid en zijn kristengeloof.

Hij was een goede huisvader, aan vrouw en kinderen zeer verkleefd en immer bezorgd voor hun welzijn.

De dood is slechts de overgang tot een beter leven, het einde der kwalen en ellenden van dezen wereld en 't begin van den eeuwigen vrede des Hemels.

Duurbare Echtgenoot, lieve Kinderen eensklaps moet ik u verlaten. Weest mij indachtig in uwe gebeden. Waakt en zijt immer bereid. Vaartwel, tot hierboven.

Mijn Jezus, barmhertigheid. (100 dag. afl)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.