

Geloofd zij Jesus-Christus, Amen. (100 dag afl.)
O groot geheim der dood! Hoe wel leert gij ons
kennen wat wij op de wereld zijn. H. HIER.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jan-Baptist DE KONINCK

weduwnaar van Mevrouw

Anna-Maria SCHIETTECATTE

geboren te Everbeke den 23 Juli 1837 en godvruchtig
overleden te Opbrakel den 4 December 1912.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.



Hij was eenvoudig en oprecht, hij vreesde God
en vluchtte het kwaad. Daarom was hij aangenaam
aan God en zijne gedachtenis is in zegen.

De dood verrast nooit den rechtveerdigen, hij is
altijd bereid, hij sterft gerust en de dood verlost
hem van de ellenden dezer wereld, om hem te
geleiden in de vreugde des Heeren. H. BERN.

Bemide Kinderen vergeet mij niet — blijft onder
elkander eendrachtig volgt mijne voorbeelden na en
bidt voor mij.

Goddelijk Hart van Jesus, breng de zondaars tot
inkeer, maak de stervenden zalig, verlos de heilige
zielen uit het vagevuur.

(300 dag. afl. aa!).

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.