

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.

Bid voor † de ziel

van Mijnheer

KAMIEL DE KONINCK

echtgenoot van

LEONIE VAN DE MERGEL

geboren te Opbrakel den 7 October 1872 en
aldaar godvruchtig overleden den 31 Oktober 1944.
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

De mensch die in lijden en sterven zich overgeeft
aan Gods wil ontslaapt in vrede.

De duurzame overledene was een braaf en recht-
schapen man, een goede vader, een trouwe echtge-
noot. Zijn leven lang heeft hij in naarstig werken
doorgebracht. Steeds trouw vervulde hij zijn chri-
stelijke plichten, zoolang zijn krachten het hem toe-
lieten. In stilte en eenvoud sleet hij zijn dagen. Stil-
aan voelde hij zijn sterke krachten verminderen en
plots en onverwacht werd hij door een verraderlij-
ke kwaal op het ziekbed neergeveld. Daar heeft hij
zich dan, kalm en rustig, op den overgang naar
't eeuwig leven voorbereid. Stil en zacht heeft hij
dan zijn ziel aan God teruggeschonken. Nu wacht
hem voorzeker de Eeuwige vreugde en 't blijde sa-
menzijn met al de Engelen en Heiligen in den Hemel.

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen, ik verlaat
U vroeger dan gij had gedacht: doch troost U in
deze schikking der Voorzienigheid. Blijft elkander
helpen en steunen en bidt voor mij nog dikwijls:
eens zijn wij allen weer vereenigd. Ook gij, mijne
duurbare familieleden, kennissen en vrienden bidt
voor mij.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Uitg. Marcel Deltand, Koester, Opbrakel