

Al mijne krachten zijn uitgeput en er blijft mij niets
meer over dan het graf.

Job, XVII.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

VAN

Maria-Catharina DE KONINCK

WEDUWE VAN

Henricus DE BAST

geboren te Dilbeek den 25 Juni 1864, en er na eene
langdurige ziekte godvruchtig overleden

den 6 November 1935,

voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden

O dood, uw vonnis is goed voor den mensch die van
krachten verzwakt en van ouderdom vervalt.

Eccl. XVI, 3.

God mengelt het geluk der aarde met bitterheden,
opdat wij een ander geluk zouden zoeken waarvan de
zoetigheden niet bedriegelijk zijn.

H. Aug.

De kwellingen mijns harten zijn vermenigvuldigd;
verlos mij uit mijne noodwendigheden; aanzie mijne
bedruktheid en mijn lijden en vergeef mij mijne zonden.

Ps. XXIV.

Bemide kinderen, kleinkinderen en familieleden,
hebt dank voor de goede zorgen en de genegenheid
waarmede gij mij zoo lang omringdet. Is de scheiding
bitter, houdt steeds uw betrouwen op God en
vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

100 d. afl.

*Jezus, Maria en Jozef, laat mijne ziel in vrede in
uw gezelschap rusten.*

300 d. afl.

R. I. P.

De plechtige lijkdienst en begrafenis hadden plaats
te Dilbeek, op Zaterdag 9 November 1935, te 9 1/2 u.

Met dank van wege de familie.