

Indien de rechtvaardige door de dood wordt verrast, zijne ziel zal in ruste weezen.



## BID VOOR DE ZIEL

van

**Marie Catherine DE KONINCK,**

echtgenootte van

**Frédéric BUYDENS,**

geboren te Everbeke, den 15 November 1844 en  
overleden te St Alphonse, Manitoba (Canada),  
den 1 April 1918

Versterkt door de HH. Sakramenten

Zij heeft in de vrees des Heeren geleefd en is  
in vrede gestorven. Job. 24

Zij heeft hare dagen in werkzaamheid en zorgen  
doorgebracht Zij was eene voorbeeldige moeder  
waarlijk genegen voor haar gezin, verkleefd aan  
hare familie, en goed voor haren evenmensch.

Het is geschied zooals den Heer beliefde: de  
Naam des Heeren zij gebenedijd.

Duurbare echtgenoot teerbeminte kinderen,  
bloedverwanten en kennissen vaartwel! Ik sterf  
maar mijne liefde jegens u sterft niet. In den hemel  
zal ik u beminnen gelijk ik u op aarde lief heb  
gehad. vertroost u, ons afscheid zal niet eeuwig  
zijn. In den hemel zien wij ons wêér en onze  
vreugde zal voor eeuwig zijn.

Zoet hart van Jesus, wees mijne liefde,  
300 d. afl.

R. I. P.

Everbeke, drukk Depessemier-Vanderdonckt