

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS !



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

Mijnheer Jean DE KOSTER

geboren te Iitterbeek, den 1 April 1926,
en godvruchtig overleden te Dilbeek den 1 Jan. 1947,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Ik werd ziek en daar was niemand die mij kon helpen, ik riep tot den Heer en deze heeft mij van mijne kwellingen verlost.

" Omdat gij aan God aangenaam waart moest gij door de beproeving worden gezuiverd ...
(boek Tobias)

O Heer, wat treft deze slag ons zwaar ! Doch ootmoedig onderwerpen wij ons aan Uw goddelijken wil.

Komt ter hulp, gij Heiligen Gods, komt te gemoet, gij Engelen des Heeren ; neemt zijne ziel op en brengt hem voor het aanschijn des Allerhoogsten. Christus, die u geroepen heeft, gelieve u te ontvangen, en de Engelen brengen u in den schoot van Abraham !
(Begrafenis-plechtigheden)

Beste ouders, broers en zuster, ik dank u voor al uw zorgen en vriendschapsbewijzen en beveel mijn ziel in uw gebeden.

Beminde bloedverwanten en kennissen, gun mij van tijd tot tijd eene kleine herinnering in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil ! 300 d. afl.

De plechtige lijkdienst en begrafenis hadden plaats te Dilbeek, op Zaterdag 4 Januari 1947, te 9,30 u.

De familiën DE KOSTER, DE WOLF, ZELDERLOO en TRULLEMANS, danken U diep ontroerd.

Drukkerij Em. Tiebout, Dilbeek.