

Zalig zijn zij die in den Heer sterven, want hunne werken zullen hen volgen

Boek der Veropenbaringen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

zaliger

Maria Francisca De Koster

weduwe van

Johannes Josephus Bruggemans

Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus.

geboren te Sint-Martens-Bodeghem, den 7 October 1844, aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 15 December 1925, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Die God vreest zal gelukkig zijn op het einde zijns levens, en zal gezegend worden in het uur zijner dood. Eccl I 13.

Gelukkig wie sterft onder de bescherming van Maria; een kind van Maria zal nooit verloren gaan.

H Alf.

Vaartwel, lieve Kinderen en Kleinkinderen, ik laat u mijnen moederlijken zegen. ik heb mijn best gedaan om u tót voorbeeld te strekken. Vergeet mijne raadgevingen niet, vlucht den geest der wereld en tot wederzien in den hemel bij Onzen Lieven Heer en bij onze dierbare afgestorvenen. Bloedverwanten, vrienden en kennissen, vergeet mij niet in uwe gebeden,

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust!

7 j. en 7 quadr. afl.

R. I. P.

St.-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx