

De beste bereiding tot de dood is eene volkomene onderwerping aan den Wil Gods.



BID VOOR DE ZIEL VAN

zaliger

PETRUS DE KOSTER

Echtgenoot van

JOANNA-CATHARINA SCHOUKENS

*geboren te St-Martens-Bodeghem den 10 April 1874
aldaar godvruchtig overleden den 9 Februari 1929
voorzien van de HH. Sacramenten.*



In Gods oordeel zullen de rechtveerdigen onwandelbaar staan ; zij zullen in eeuwigheid leven en uit 's Heeren hand het rijk der glorie en eene schoone kroon ontvangen.

In mijn leven heb ik kwelling en droefheid ontmoet, maar uit de diepte, o Heer, heb ik tot U geroepen : Heer, verhoor mijne stem... bij U is genade en medelijden, ontferm U mijner en handel met mij volgens uwen heiligen Wil.

Beminde Echtgenoot, dierbare Kinderen Kleinkinderen en Familieleden, zwaar is de slag die u treft Hoe geerne zou ik nog enkele jaren bij u willen verbleven hebben. Doch God heeft het anders geschikt Troost u Weest voor elkander een ware steun ; leeft volgens Gods heiligen Wil en de zegen des Heeren zal over U nederkomen. Bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil ! 300 d. afl.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne toevlucht.

300 d. afl.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, heeft plaats gehad in de parochiale kerk van St-Martens-Bodeghem, op Dinsdag 12 Februari, om 9 ure.

St-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx