

Zalig zijn de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid verwerven.



Bid voor de ziel

van Zaliger

**Adolf Delaere**

zoon van

Jacobus en Seraphina Deblaere,

geboren te Wyngene den 25 December 1875,  
en gestorven te Drumheller, Alberta, (Amerika)  
den 12 December 1923.



De dierbare doode werd plotseling in den vreemde en onder vreemde door den dood weggerukt. Doch niet den plotselingen dood is te vreezen — maar de dood die plotseling en onvoorbereid komt.

De godvreezende, eenvoudige rechtzinnige Christen vreesst den dood niet. — De dood immers vereenigt hem met zijn God, die hij door zijn geloof heeft gekend en gediend; op wien hij door zijne hoop heeft vertrouwd, wien hij door zijne liefde heeft bemind. — Deze drie goddelijke deugden, de troost en sterkte in zijn leven, zijn hoop en vertrouwen in het verlaten uur der dood, hebben hem het loon der eeuwige zaligheid geschonken. Gelukkig de ziel die alzoo voor Gods aanschijn wordt geroepen!

H. Hert van Jesus, ik heb betrouwen op U.  
(300 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.  
(300 dag. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q. afl.)

Druk. H. Anseeuw-Devos, Kerkplein, Wyngene.