

Uit de schaduw in de werkelijkheid.

✠ ZALIGE GEDACHTENIS
VAN HEER

KAREL DE LAERE

Weduwaar van **Julia Vandendriessche**,
*geboren te Rijssel op 21 Februari 1869,
en in gevoelens van slaande onderwerping en
betrouwen, overleden den Zaterdag 5 December
1931, ontvangende hebbende de HH. Sacramenten.*

Lid van den Bond van het Heilig Hart van Jesus.

IN heiligen eenvoud is hij den stillen weg van
plicht gegaan en heeft het goede en schoone
betracht.

ZALIG de zachtmoedige, die niet over 't leven
mort en dit altijd graag zoo neemt als God het
geven wil.

ZALIG hij die God blijde dankt, dat hij met Jesus
mag lijden en in eenzame nachten tot God
zucht «Heer niet mijn wil, maar de Uwe geschiede».

ZALIG hij die hongert en dorst naar de rechtveer-
digheid en lijdt onder eigen onwaardigheid, de
avond van zijn leven is een voortdurend reiken
naar de verlossende hand van Jesus.

ZALIG hij die rein van hart is en schuldeloos van
handen, hij mag den berg des Heeren bestijgen
en in de H. Plaats verblijven. (PS. XXIII 3, 4)

DE duurzame afgestorvene leefde onder de hoede
van Maria en de dauw van zijn gebeden is tot
Haar opgestegen

TEERGELIEFDE ZOON, DOCHTER EN ZUSTERS,
wilt niet weenen, 'k dank U voor uwe gebeden,
vergeet me niet.

GENEGENE BLOEDVERWANTEN EN VRIEN-
DEN, bidt veel voor mij zooals ik het doen zal
vóór den troon van den Allerhoogste.

H. Hart van Jesus, ons toekome uw Rijk !

Goede Moeder Maria, bid voor ons.

DRUK. A. GALLET, ROUSSELARE.