

'k Geloove dat Hij leeft, die 't leven schiep
En elk verwekken zal die ooit ontsliep
Of scheen in 't graf te dalen. G. G.



*Geboren te Zarlardinggen, den 5 November 1899
en godvruchtig overleden te Geeraardsbergen*

den 28 Februari 1941

Voorzien van de HH, Sacramenten der stervenden

— — — — —
De duurzame overledene gaat heen gekrakt in
den bloei van 't leven. En ik hoorde een stem :
Zalig de dooden die in den Heer sterven.

Apoc XVI 13

Hij beminde God, zijn ouders en het werk.

Hij beminde God, was onwankelbaar getrouw
aan de kerk en zijne godsdienstige plichten.

H. Vinc. Fen

Hij beminde zijn ouders : trouwvolle gehoor-
zaamheid is een teeken van echte wijsheid.

Spreuken VIII 30

Hij beminde het werk met sterken moed en
zorgzamen ijver . . . en hij stierf slachtoffer na
zijn bezorgd pogen.

Beminde Ouders, Broeders en Zusters de slag
moet u zwaar zijn, u vooral Vader en Moeder. in
uw oude dagen . . . begeven wij ons tot den
Heer van alle vertroosting . . en bidt voor mij.

*H. Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en
meer beminne.* 300 d. afl.

Everbeek druk Depessemer Vanderdonckt