

*Wilt ge als Moeder henegaat, ze nog met liefde loonen,
Laat dan haar beeld bij raad en daad U in den geest steeds*

*[wonen;
Haar liefde, laat haar liefd' uw hart, uw hand & wil bewegen,
En wees de menschen in hun smart, als Moeder, tot een zegen!
Reijpens, S. J.]*

† Zalig aandenken aan Mevrouw

Maria-Adelaïde DE LANDTSHEER

weduwe van wijlen Heer Alfons VERGAELN,

geboren te Kalken 26 Juli 1878, en plots aan ons liefdevolle zorgen ontrukkt te Bevere-Oud. den 17 April 1940, gesterkt en getroost door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

De rijkste Godsgave is een heilige Moeder.

Dit waart gij in eenvoud voor mij, Moederke,... een sterke vrouw met voorbeeldig geloof, diep-vrome godsvrucht, zacht gemoed, onverdroten werkzaamheid in dienende liefde. Hard, maar schoon was uw hoog-edel leven, vol edelmoedige toewijding en zorg... U héél en ál gevend. In zware beproeving wist ge zóó heldhaftig te berusten: «wij moeten tevreden zijn met wat O.L. Heer «ons zendt, mijn jongen; Hij schikt alles best...».

Voor uw priester hebt ge geleefd... Hij was 't voorwerp nú van Uw teederste liefde en bezorgdheid. Ge waart zoo gelukkig bij Hem... doch hoe broos is ons welzijn en hoe onbegrijpelijk-wonder de wegen der Voorzienigheid... Vredig en eenvoudig, kalm en rustig als uw leven, is ook uw heengaan.

Vurige gebeden, liefde noch wetenschap, niets kon U behouden. Ik derf nu uw zachten blik, uw zalvend woord, uw sterkend kruiske, uw teere liefde. Hoe ledig nu het huis,... tenzij in alles de zoetste herinnering aan U...

Met gebroken hart, Moederke, maar betrouwende op Gods vaderlijke goedheid, heb ik smartvol doch gelaten het *Fiat* gesproken, bij 't groot offer dat de Heer me vroeg. Uw zoon zegent de Hand die hem zoópijnlijk slaat: en vindt troost in de heelende kracht van ons heilig Geloof.

Aan het altaar denk ik dagelijks aan U, aan Vader en Maggij; weest gij van uit den Hemel mijn voorsprekers, en bidt den Heer, in ruil van U, die ik missen zal, om milden zegen over mijn Priesterwerk.

U, mijn broers, zusters, bloedverwanten en vrienden vraag ik een vurig gebed voor mijn zielerust.