

Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen,
maar om de mensen zalig te maken, (Ev. Jo.)

Bid voor † de ziel

van

CLEMENCE DE LANGE

weduwe van

ALOIS DE TEMMERMAN

geboren te Elst den 30 Maart 1865 en godvruchtig
overleden te Nederbrakel den 22 December 1950
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.



Stil, eenvoudig heeft ze geleefd, zacht en gaans onderworpen aan Gods Wil is ze gestorven

Bijna onopgemerkt is deze goede vrouw door het leven gegaan. Ze was gewillig en gelaten, nederig en altijd tevreden. Vol ijver heeft ze steeds gewerkt in de tempel van haar gezin en wist aan haar kinderen een diep-gelovige opvoeding te geven. Oud geworden leefde ze alleen in haar huisje waar steeds iedereen welgekomen was en waar ze nog altijd de toevlucht was van haar kinderen. Haar dagen gingen voorbij in werk en gebed want ze wist dat alles wat de mens doet op aarde voorbijgaat en dat alleen leven voor God zijn zegen meebrengt.

In de tijd dat iedereen zich voorbereid om de komst van de Verlosser te vieren, heeft O. L. Heer deze vrouw verlost uit dit tranendal en haar tot zich geroepen om haar te belonen voor haar verdienstelijk leven. Hoe schoon heeft ze ons niet de kunst geleerd van te sterven, want aan zulken is toch het Hemelrijk.

Eemnde kinderen, hoe moet ik U danken voor de liefde waarmee ge mij steeds omringd hebt. Ik bid God dat hij het U honderdvoudig moge vergelden. Blijf trouw aan God en Kerk, kom verder met elkaar goed overeen en vergeet niet de voorbeelden, die ik U gaf.

Blijf mij gedenken in Uw gebeden, ik spreek bij God voor U ten beste.

Nederbrakel, Druk. Wwe O. Surdiacourt