

*Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden,
wanneer Hij hem zal komen rekening vragen.*

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

JULES DE LANGE

zoon van

Cyriel en Louise REYGAERT

geboren te St Jans-Hemelveerdegem, den 31 December 1895, en overleden in krijgsgevangenschap te Stargard, Duitschland, den 17 April 1941, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten:

—

Gelukkig de mensch die de beproeving aanziet als een bewijs van Gods liefde, en die, versterkt door het geloof met een vermorzeld hert, doch met een onderworpen geest er bijvoegt: Gods wil geschiede op de aarde als in den Hemel. Job III-12.

Niets is duurzaam hier op aarde, alle geluk dezer wereld ontsnapt ons op het oogenblik dat men denkt hetzelfde gevonden te hebben. Moedig en vol vertrouwen in de toekomst is hij opgetrokken ter verdediging van zijn Vaderland. Nauwelijks is de verschrikkelijke wereldstorm losgebroken of hij wordt gevangen en weggevoerd naar den vreemde. Daar, uitgeput van krachten, werd hij onmeedoogend, door eene pijnlijke en ongeneesbare ziekte aangetast en bracht in volle edelmoedigheid het offer van zijn leven voor het heil van 't Vaderland.

Voor uwe geloovigen, o Heer, wordt het leven verwisseld en wordt het niet afgesneden; en als de woning, die zij op aarde bewonen, ontbonden is, wordt een eeuwige woonstede in den Hemel verkregen.

Bemide moeder, broeders, zuster en bloedverwanten, Godswil is geschied. Bemint elkander en onderhoudt Gods geboden ten allen tijde van uw leven. Weest mij indachtig in uwe gebeden, tot wij elkaar wederzien in het verblijf der uitverkorenen.

Mijn Jezus bermhertigheid.

300 d. a.

Uitg. A. Dammekens, Koster, Hemelveerdegem