

Zalig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God
zien ! Mt. 5.

† Zalig Aandenken

van

Marguerite-Anna DE LANGE

dochter van wijlen

PETRUS en NATHALIE FIVEZ

Lid der Congregatie van O. L. Vrouw en de
Broederschap van het H. Hart.

geboren te Opbrakel, den 15 Juli 1900, en aldaar god-
vruchtig in den Heer ontslapen, den 6 Januari 1936.
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Het stille ziekelijk leven van onze dierbare afgestor-
vene was toch zoo 'n schoon apostolaat van lijden in,
met en door christus ! Terecht mocht zij uitroepen :
" Met christus ben ik gekruisigd .. en wij staan diep
ontroerd en bewonderend bij haar laatste rustplaats
voor haar leven van lijden en ziekte, omdat zij deze
spreuk toch zoo heerlijk in daden heeft omgezet. —
Hoe dikwijls sprongen ons de tranen niet in de oogen
toen we haar hoorden bidden. " O Heer gij hebt mij dit
zieke lichaam gegeven ; laa mij het lijden waardig
worden ; zie ik leef om Uwen Wil te volbrengen.. !
En wij mogen dan ook hopen dat haar vurige wensch
nu in vervulling is gegaan : Vereenigd te zijn in den
Hemel met den Verheerlijkten Christus met Wien zij
zuster was in het lijden hier op aarde en er gekroond
te zijn met de reine maagdenkroon.

Bemide Moeder, zuster en familieleden, wilt niet
langer bedroefd zijn omdat ik zoo vroeg aan uwe
liefde ben ontruikt ; maar dankt God spijs alles om
hetgeen ons nu is overgekomen : voor de geloovigen
immers, wordt het leven, niet ontnomen maar gewild,
en wanneer het huis van ons tijdelijk verblijf ineen-
stort, wordt ons in den Hemel een eeuwigblijvende
woning voorbereid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn Heil. (300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.