

Al stierve de rechtveerdige eene onverwachte  
dood, hij zou nochtans in ruste zijn. Sap. IV. 7.



BID VOOR DE ZIEL

van Mejufvrouw

**SYLVIA DE LANGE**

Dochter van

**PETRUS en NATHALIE FIVEZ**

geboren te Oprakel, den 9 December 1884 en  
aldaar overleden den 8 Augustus 1927.

**Zij was lid van de 3<sup>e</sup> Orde, der Congregatie van  
O. L. V, der Confrerie van het H. Hart en van den  
Wekelijkschen Krulsweg**

—•••—  
God weet hoe Hij het schikt wat aan eenieder  
van ons nuttig is, en waarom Hij aan ons allen een  
verschillig einde gesteld heeft. H. Basilius.

Zij wandelde onder het oog des Heeren, immer  
tot de dood bereid, in oprechte liefde tot God, tot  
zijne Kerk en tot den evenaaste. Daarom heeft God  
haar bed van droefheid zacht gemaakt, hare ellende  
verkort en haar den schrik des doodstrijds ver-  
meden. Job. 34.

Zij was zeer godvreezend en daarom achtte en  
bemide haar elkeen, en niemand sprak een woord  
kwaad van haar. Judith.

De deur des Hemels is open voor allen die hun  
betrouwen stellen in Maria. H. Bonav.

Van mijne kindsheid af, o Maria, heb ik mij u  
toegewijd als mijne Vorstin; ik groet U, o welbe-  
minde Moeder, ik groet U, o sleutel des Hemels.

H. Ephr.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quadr.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.