

Het vaderland in nood vroeg hulp aan zijne telgen,  
En dapper als weleer zoo streden onze Belgen.



## Roemvol Aandenken van Zaliger

# MICHEL DE LANGHE

**Soldaat bij het 1<sup>ste</sup> linieregiment**

geboren te Bevere den 1 Juni 1890  
hij nam deel aan de verschillige slagen rond Leuven  
en Mechelen en sneuvelde op het eereveld van  
Stuyvekenskerke den 26 Oktober 1914.



Hij zocht het welvaren van zijn land; en is uit het leven gescheiden, niet alleen de jongelingen, maar ook den ganschen volke de geheugenis van zijne dood nalatende tot een voorbeeld van deugd en kloekmoedigheid. Hij is gestorven volkomen op den Heer betrouwende.

MACH. XIV-VI-VII.

De soldaat die sterft om zijne broeders te redden hunhuiselijken aard en de altaren van 't Vaderland te beschermen, behoefent eenen onvergetelijken vorm van nastealiefde; en de dood met Christelijke gevoelens aanvaard verzekerd hem de zaligheid zijner ziel.

Kard. Mercier.

Be ninde Moeder, Broeders, Zusters en Bloedverwanten, als het noodig is dat ik mijn leven offer voor 't welzijn van ons allea, gij moogt gerust zijn dat ik mijnen plicht zal kwijten tot het uiterste en zonder vrees, voor God en Vaderland. Zien wij elkaar niet meer terug hier op aarde, met betrouwen verhoop ik dat wij eens te zamen wederom zullen vereenigd worden in het Eeuwig Huis van Vrede. Denkt aan mij en bidt voor mij.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U. 300 d.