

De Heer had hem ons gegeven voor ons geluk. Hij vraag hem ons weder ; met kristelijke onderwerping geven wij hem terug, zeggende ; Dat uw Wil en niet de onze geschiede. *

† ZALIG AANDENKEN †

aan onzen teergeliefden jongen

MICHEL DE LANGHE

zoon van

Cyriel en Marie DE ZITTER.

*Geboren te Zegelsem den 15 November 1923
en aldaar godvruchtig overleden den 31 Januari 1938*

Ons leven houdt maar aan 'nen draad
Wie weet er, waar hij gaat of staat.
Wanneer de dood zal komen
Of hoe dat hem bij nacht of dag
Bij ongeluk of ander slag
Zijn ziele wordt ontnomen ?
De jongste valt aler hij 't weet.
De mate die ons leven meet
Weet niemand van te voeren!
Zoo, zijt bereid, en leert hiervan
't Geen ons behoort vandage, kan
U morgen toebehooren. G. G.

Hij was waarlijk een goede jongeling gediensdig, zacht en zedig, van jongs af in de deugd opgevoed zoo heeft hij in korten tijd eenen langen levensloop voltrokken.

Waarom o Heer, hebt Gij hem ons zoo jeugdig ontnomen? O ja omdat hij duurbaar was in uwe oogen en zijn ziele rijp voor den Hemel.

Mijne teergeliefde Ouders, mijne beminde Broeders, weet toch niet ontroostbaar gelijk de menschen die niet gelooven. Ik ben gestorven, doch ik leef nu hierboven. Ik blijf U beminnen daar. Ik bedank U voor al uwe goede zorgen. Onze scheiding zal niet lang duren, wij zullen elkander wederzien in de eeuwigheid. Duurbare bloedverwanten, bidt voor mij Heilig Hart van Jezus, ons toekome uw rijk. 300 d. afl

Elst. — Georges Van Nedervelde