



Laat de kleinen tot Mij komen, want aan hen behoort het rijk der hemelen. H. Marc. 10-14.

GODVRUCHTIG AANDENKEN

van

PAULA DE LANGHE,

dochterken van

RENÉ EN OCTAVIE VANDER MEULEN,

geboren te Ophasselt den 8 April 1918, en aan de liefde harer duurzame Ouders en Familie ontrukkt den 18 Juni 1924.

— — — — —
God gaf het ons,
God nam het ons,
En wij, wij onderwerpen ons,
Gods Name zij gezegend.

* * *
't Was wel bij ons,
't Ging weg van ons
En Gij, o God ! Gij troosttet ons,
't Was beter in den Hemel.

* * *
Daar blijft het ons,
Daar wacht het ons,
Daar bidt het, en 't beschermt ons,
Daar zien wij 't eenmaal weder.

* * *
Het dochtertje is niet dood, maar slaapt... Het is heengegaan naar zaliger oorden, om daar gelukkig te zijn ; het zal voor u bidden bij Gods troon en u uwe zorgen vergelden. H. Bas-De Groote.

Engelke lief, bidt voor ons.

Dr. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B. 7570.