

Wat is het zoet te sterven, als men wel geleefd heeft.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

PELAGIE DE LANGHE,

echtgenoot van

**Mijnheer Petrus Mornie,**

geboren te St Maria-Lierde, den 27 Februari 1859  
er godvruchtig overleden den 9 Maart 1934, voor-  
zien van de H. Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

---

Mijne krachten zijn uitgeput ! mijne dagen zijn vervlogen en er blijft mij niets meer over dan het graf. God mijns herten, gij zijt mijn erfdeel voor alle eeuwigheid.

De dood geeft den mensch zalige lessen, zij leert ons hoe nietig wij zijn voor God, hoe kort het leven is, vergeleken bij de eeuwigheid ; zij spaart niemand en alle menschenlijke pogingen zijn tegen haar vruchteloos.

Gelukkig de mensch, wiens hoop de naam des Heeren is.

Beminde echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, bloedverwanten en vrienden, nu hebt gij veel verdriet, maar ik zal U wederzien en uw hert zal zich verblijden en niemand zal U uwe blijdschap ontnemen. Gedenk mij dagelijks in uwe gebeden.

Bermhertige Jesus geef hare ziel de eeuwige rust  
7 j. en 7 quadr.

R. I. P.

---

Druk Valère Lafort, Maria-Lierde. — B. 21912.