

G. Z. J. M. J.



GODVRUCHTIG AANDENKEN

van

ZUSTER THEODORA

(Juffrouw VALENTINE DE LANTSHEER)

Geboren te Erpe (Aalst), den 27 Juni 1872

Getreden in het klooster der Zusters van Maria en Jozef, te Geeraardsbergen, den 21 Februari 1898

Gekleed, den 29 Juni 1898

Geprofest, den 29 Juni 1899

Godvruchtig aldaar overleden, den 8 September 1912
Versterkt door de HH. Sacramenten.

Zalig zijn zij, die arm van geest zijn; want het rijk der hemelen behoort hun toe. Zalig zijn zij, die zuiver van hert zijn; want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Ev. H. Matt. V, 3.

Zij was niet afkeerig van zwaren arbeid; al wat hare hand te doen vond, deed zij met iever. — Met eene brandende liefde wenschte zij dagelijks haren God te ontvangen als eene dier minnende zielen, die door heiligen levenswandel Hem het meest behagen en in de vurigste godsvrucht leven

Eecl. i VII; IX. — Nav. IV. 17.

De Heer gaf haar een groot vertrouwen op een zalig sterven, als belooning van volkomen versmading der wereld, vurige begeerte naar vooruitgang in deugden, gehechtheid aan kloostertucht, strengheid in het boete doen, vaardigheid in het gehoorzamen, verloochening van eigen lust, en geduld om alle tegenheid te dragen ter liefde van Christus.

Nav. I, 23.

Kom nu, gij gezegende Bruid van Jezus-Christus, ontvang de kroon die de Heer u bereid heeft

Kerk. Off.

Jezus! Maria!

300 d. afl. tot.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil! 300 d. afl.

Geeraardsbergen, druk Arthur Pauwels en Zoon.