

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.
(300 d. afl.)



BID VOOR DE ZIELERUST
van de Eerwaarde Heer

FRANZ DE L' ARBRE

PASTOOR TE OPBRAKEL

geboren te Geraardsbergen op 31 augustus 1874, en zachtjes in den Heer ontslapen te Opbrakel op zondag 3 maart 1957, gesterkt door de Heilige Sacramenten der stervenden en de Pauselijke zegen.



Heer, wie zal wonen in uw huis? Hij die spreekt volgens de rechtvaardigheid, die in zijn hart is; die geen bedrog gedaan heeft met zijn tong; die zijn evenmens geen kwaad gedaan heeft en niet geluisterd heeft naar laster. Ps. 14.

Heer, ik heb de schoonheid van uw huis bemind, en uw tempel versierd waarin gij uw verblijf gevestigd hebt. Ps. 25.

De eerwaarde afgestorvene was eenvoudig en nederig, oprecht, vrijgevig en goed van harte; ook hij telde veel vrienden,

Uit loutere gunst heeft God mij uitverkoren om een dienaar van de H. Kerk te zijn, en mij hoe onwaardig ook, verheven tot het Priesterschap. Meer dan vijftig jaar heeft Hij mij in zijn dienst bewaard. Dank, mijn God, voor al uw weldaden!

Doch aan wie veel werd gegeven, zal veel worden wedergevraagd, Daarom smee ik U, beminde bloedverwanten en vrienden, God te bidden, dat Hij mij barmhartig weze, en mij opneme in zijn schone Hemel. Maria, mijn Moeder, luister en blijdschap van de priester, spreek voor mij ten beste bij uw goddelijke Zoon. Mijn lijden en ongemakken van de oude dag, heb ik, geduldig en onderworpen, uit Gods hand aanvaard,

U allen ook zij dank, die mij zorgzaam geholpen en getroost hebt.

H. Hart van Jezus, U rijk kome! Amen!

Uitg. Alois De Croo, Koster, Opbrakel