

Eene eerekroon is de hooge ouderdom die op den weg der gerechtigheid bereikt wordt. *Spr. XVI, 31.*

† BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE HORTENSE DELARUELLE

Weduwe van Mijnheer Camiel MEIRSCHAUT,
*geboren te Moortzele den 24 Maart 1855 en godvruchtig
in den Heer ontslapen te Bevere-Oud. den 12 Maart 1939,
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.*

Deze moeder was allerbewonderenswaardigst en hare nagedachtenis verdient roemrijk te zijn: haar vertrouwen op God gaf haar immer kracht. *II Mach. VII, 20.*

Zij heeft onder ons geleefd eenvoudig van hart, vreedzaam, dienstvaardig en God ten allen tijde biddend. Als zorgvolle moeder was zij steeds een schat voor haar geliefde kinderen: hen voorgaan door een stichtende levenswijze en zich volkomen offeren voor hun tijdelijk en geestelijk welzijn was immers de eenige betrachting van haar schoon en werkzaam leven.

Wij hadden graag die goede moeder nog enkele jaren in ons midden bewaard; doch Gij, o Heer, hebt het anders beslist. Uw H. Wil geschiede!

Met kinderlijk betrouwen heeft ze steeds tot de Hemelmoeder Maria hare toevlucht genomen. Ook is het onder Maria's zegen dat ze met stichtende gevoelens de laatste troostmiddelen der H. Kerk heeft ontvangen, en dat ze hare vrome ziel met een engelachtige gelatenheid aan den Heer heeft teruggeschonken.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank en ik zegen u om de oprechte blijken van liefde die gij mij immer gegeven hebt. Blijft met mij en vader in geest en in gebed vereenigd, en houdt er steeds aan den weg te volgen dien wij u zijn voorgegaan. Weldra zijn wij bij den Heer in onvergankelijk geluk vereenigd.

Mijn geliefde broeder, zuster en familieleden, en gij allen die mij genegen zijt, gedenkt mijne ziel in uwe godvruchtige gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne heil. (300 dag. afl.)