

de dood waart niemand en komt op allen  
onderdom, zijt gij zwak of kloek, tegen de dood  
dat gij niet weerstaan.



† BID VOOR DE ZIEL †

van

**Loë-Marie-Hortense DE LATTE**

dochter van

**August en Pharaïlde Walraed**

*Geboren te St-Lievens-Essche, den 7 Mei 1901. en er  
godvruchtig overleden den 12 Mei 1938.*

*sterkt door de Troost-Adelen Onzer Moeder de H. Kerk*



Ach God waarom zijn de smekingen en gebeden onverhoord gebleven en waarom heeft de geneeskundige hulp tot niets geholpen.

O God gij weet maar al te wel dat mijn geluk op deze aarde niet is, en dat deze mij verlaten hadt die ik zoo hartelijk lief hadt. Maar God heeft het toch voorzien dat ik bij mijn geliefde Ouders, Broeders en Zuster, gedurig met veel liefde verzorgd ben. Gelijk het den Heer behaagde zoo is het geschied, Zijn H. Naam zij gebenedijd.

Vaartweldan teerbemide Ouders, Broeders en Zuster, dank voor uwe teedere zorgen en vergeet mij niet in uwe gebeden,

*Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde. 300 d. afl*

*Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl.*

---

Eugeen Caloes-Watté, Sint-Lievens Essche