

Zalig zijn zij die in den Heer sterven ; zij rusten uit van hun zwoegen en hunne werken volgen hen in het eeuwig leven.

Apoc. XIV

† Ter zalige en blijvende gedachtenis †

van

Mevrouw MARIA-ZULMA DELBEKE

echtgenoot van

Mijnheer Ernest VINDEVOGHEL

geboren te Elseghem, den 16 October 1883 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Ste Maria-Lierde, den 14 Augustus 1941, na ontvangen te hebben al de Rechten van onze Moeder de H. Kerk.

Ze was de trouwe gezellin van haren echtgenoot, liefde, vrede en eendracht waren de verkwikkende bloemen die geurden aan den haard.

Ze was de moeder die geen ongewone dingen deed maar de dagelijksche door en door goed verrichtte ; die haar kinderen gezond en zielsgaaf bewaarde en waarvan de kinderen nu getuigen : " Onze moeder was waartlijk geheel van ons „ : de moeder die haar geluk zocht, 't huis bij man en kroost en dat geluk tegen geen ander ruilen wou ; de moeder die zich ééns en voor altijd wegschonk en lange jaren, de schoonste van haar leven, zich gaf aan 't welzijn en den bloei van haar gezin ; daarom heeft zij den welverdienden lof haars echtgenoots en de zegeningen harer kinderen verworven.

Gezegend de moeder die naar den Vader gaat met de getuigenis van Jezus op de lippen " die Gij mij gegeven hebt, van hen heb ik niemand verloren ". H. Joan 19 9

De Heer vergelde hare weldaden en moge den schoonen hemel haar ten deel vallen. De velen die zij in hun nood heeft bijgestaan zullen haar vandaag dankbaar herdenken.

Vaartwel beminde echtgenoot, dierbare kinderen en familieleden, hebt dank voor al uwe genegenheid en liefde en zorgen : tot wederziens in den hemel.

Bid voor mij, gij inzonder dierbaar kind aan den Heer toegewijd.

H. Hart v. Jezus, ik heb betrouwen op U 300 d. afl.

Sottegem, drukk. Haegeman-Cousy.