

Menig Priester verliest in hem een goeden raadsman, een vertrouweling in hun priesterapostolaat, een trooster in het dragen en aanvaarden der moeilijkheden met kristene gelatenheid. Op zijn lijdensbed was hij een voorbeeld van geduld en onderwerping aan den Wil des Heeren. « Gods Wil geschiede » was zijn woord.

« O Maria, Koningin der Priesters, aan U had ik mij van jongs af toegewijd, op U stel ik al mijn vertrouwen.
H. Ephrem.

Vaartwel, Broeders, Zusters en Bloedverwanten. Ik dank U voor uw liefde en toewijding gedurende mijne ziekte ; bijzonder U, edelmoedige ziel, die ieder oogenblik mij bijstond. Bidt voor mij, bijzonder gij, mijn broeder, Priester, gedenk mij aan het altaar des Heeren.

Achtbare Herder, uw Parochianen zullen uw zalige lessen en voorbeelden indachtig zijn ; hun gebeden zullen U volgen voor den troon van God ; en Gij, waak van uit den Hemel over uw kudde.

Geloofd zij Jesus Christus. Amen.

De familiën DELCOIGNE, VUYE,
BUSSCHAERT, VAN DER DONCKT
en JOSSON,

DANKEN U.

Uitg. Lafort. S^te Maria-Lierde.