

Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft
H. Aug.



Ter zalige Gedachtenis

VAN

ELISABETH DE LEPLEIRE

WEDUWE VAN

BENEDICTUS DERNICOURT

geboren te Oubrachel den 11 Februari 1830
en aldaar godvruchtig
overleden op 25 der Roozekransmaand 1903

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Zij was eenvoudig en oprecht van herte, vreesde God en week af van het kwaad. Van haar kindsbeen af, opgevoed in de vrees des Heeren, heeft zij al de dagen haars levens in de wegen zijner geboden gewandeld. Daarom blijft hare gedachtenis in zegen. Job. I. — Tob. II. Eccl. I.

De Heer heeft haar beproefd door het lijden, maar daar zij altijd den Heer had gevreesd en zijne geboden onderhouden, morde zij niet tegen God omdat Hij haar beproefde, zij wist immers dat al het lijden van deze wereld niets is vergeleken aan de glorie die wij er door verdienen.

Sap. III Tob. II 2 Cor.

Bemide Kinderen, gaat voort met God en elkander te beminnen, bidt allen voor mij, weest bezorgd voor het goed. Hebt God voor oogen en doet wel aan de menschen. Rom. XII.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dag. afl).

R.

I.

P.