

De Heer liet het toe : de naam des Heren zij gezegend !  
(Job. 1, 21)



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer  
NESTOR DELESTRÉE.

echtgenoot van Mevrouw

Mariette D'Homme,

geboren te Everbeek de 26 Januari 1901, en er godvruchtig overleden de 12 Februari 1952, versterkt door de H.H. Sakramenten.

Lid van den Bond van het H.Hart.

Wie zijnen vriend ziet lijden en hem geen medelijden betoont heeft de vreze Gods niet ! (Job. VI, 14)

Alle hoop op een langer leven heb ik verloren. Spaar mij, Heer, want mijne dagen zijn een niet... Wat is dan toch de mens dat Gij hem zo hoog schat? Hoe kunt Gij hem zo genegen zijn ?..(Job.VII,16-17)

De mens, leeft korten tijd, en zijn leven is vol met vele ellenden. Hij verheft zich als een bloem, maar wordt vertrappeld, hij verkwijnt als een schaduw, en nooit kan hij in denzelfden staat blijven ! (Job.XVI)

Hij was een man, eenvoudig en oprecht van harte, God vrezend, vluchtte hij het kwaad en volhardde in het goede ! (Job. V-24)

Duurbare Vader, dat uw blinde ogen mijn afscheid niet bewenen... Uw diep-kristelijk geloof zegt U dat ik bij Moeder ben en wij samen U beminnen ! Bidt voor uw kind, dat U niet vergeet !

Beminde Echtgenote en Kinderen, ik ben aan uw ogen onttrokken, niet aan uw liefde Vertrouwt, bemint en helpt malkander ! Dit zal Gods zegen over U doen neerdalen, en mij ook voldoening geven... Betrouwt volledig op God en bidden wij voor malkaar !

H.H. van mijn Jezus, ik vertrouw op U. ! (300 d.a.f.)  
H.Hart van Jezus, uw rijk, kome !

Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek