

De wonde die gij slaat, o God, is diep, doch wat ons troost is dat Gij onze Vader zijt. *H. Aug.*

BID VOOR + DE ZIEL VAN

Maria Juliana Delezie

echtgenoot van

August HAEZEBROEK

geborente Ansegem den 8 Mei 1882 en godvruchtig overleden te Mooregem den 17 Januari 1921.

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Lid van't genootschap der H. Barbara, H. Hert, enz.



Weent niet over haar alsof ze gestorven ware. Zij leeft in den Hemel: de brave menschen worden door de dood niet geraakt: in de oogen der onwetenden schijnen zij te sterven, maar zij leven in vrede en in der eeuwigheid. En zij was eene voorbeeldige vrouw: eenvoudig, godvreezend en recht, goed en gedienschtig voor iedereen, eene ware christene vrouw die God en zijne H. Kerk beminde.

Zij knorde niet tegen God, omdat Hij haar beproefde, maar zij bleef onbeweegbaar in den dienst des Heeren, God lovende tot den laatsten oogenblik van haar leven.

Heer, gij weet hoe redelijk onze droefheid is: gij ziet in wat eenzaamheid ons het overliden van zoo eene zorgvuldige vrouw laat: zij die ons verlichtte door hare werkzaamheid en de aangenaamheid harer zeden. Wie was er ons noodzakelijker? Indien wij tranen storten, is het niet omdat wij denken dat haar lot beweenselijk is, maar omdat zij ons ontnomen is, slachtoffer van hare liefde en hare plichten!

Mijn duurzame Echtgenoot, lieve kinderen, Bloedverwanten en Vrienden, vaartwel... of liever tot wederziens; ik verlaat eene aarde van ellenden voor 't rijk van eeuwig geluk; blijft allen in den Heer vaststaan en toont door uwe gebeden dat gij mij bemind hebt!

De 4 akten tot lafenis harer ziel. 7 j. & 7 q. afl.

ELSEGHEM J. VAN OOTEGHEM.