

Roemt niet op den dag van morgen, want gij weet niet wat hij draagt in zijn schoot. Spreuken XXVII,

† TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN †
MIJNHEER PIETER DE LIE
echtgenoot van Mevrouw **JULIA VAN DER MASSEN**

Burgemeester van Erwetegem,

Kandidaat-Volksvertegenwoordiger, Voorzitter van verscheidene maatschappijen, raadgevend lid van de Landbouwcommissie, vereerd met het Landbouwkruis 1e Klas; lid van alle godvruchtige Genootschappen der parochie.

geboren te Sint Maria Oudenhove, op 16 December 1891 en te Erwetegem op 11 Juli 1942 zachtjes in den Heer ontslapen, gezalfd door de H. Olie en gesterkt door den Pauselijken Zegen.

De man die geen rust kende, is nu ter ruste gegaan, uitgeput door kommer en afgemat van zich voor anderen te offeren.

De Heer had zijn ziel versierd met vele gaven, die hij verdoek onder den mantel van eenvoud en oprechtheid. Wijsheid troonde op zijne lippen, goedheid woonde in zijn hart, diep rechtschapen als hij was, duldde hij geen onrecht en bovenal was hij een echte christen, wiens geloof midden in den storm uitstak als een rots boven water.

Gij, o Heer, die mijn hart en mijn inzichten kendet, weet alleen, hoe ik wars van alle eigenbelang en enkel het oog houdende op het welzijn mijner medeburgers, mij volkomen gaf aan iedereen, zonder onderscheid, uit liefde tot U.

Geen ander loon verlang ik dan ook, o Heer, dan U alleen.

H. Thomas van Aquinen.

Zijn naam zal dan ook in zegening blijven en lang na zijn verscheiden nog met eerbied en liefde uitgesproken worden.

Beminde echtgenoot, zoo onverwachts komt de Heer de ziel van zijn dienaar halen, als wanneer we zoo gelukkig waren en nog lange jaren hoopten bij elkaar te mogen blijven tot welzijn van ons geliefde kinderen. Doch troost u 't is het werk des Heeren, zijn H. Naam blijve gezegend. De Heer is de steun der weduwen en de Vader der weezen.

Gij, mijn lieve kinderen, blijft braaf en deugdzaam, gelijk uw vader het u leerde en hebt uw moeder lief al de dagen van uw leven.

Weest, gij allen, gij ook mijn Broeders, Zusters en Familieleiden mij indachtig in uw gebeden en heilige Missen, vooral vraag ik U, mijn schoonbroeder-priester, dat gij mij zoudt gedenken aan 's Heeren Altaar.

Medeburgers van Erwetegem, bidt de 4 Akten voor uw geliefden Burgervader.

Drukk. C. Melckebeke-D'Hollander, Sottegem.