

God gaf het ons,
God nam het ons :
Gods Naam zij gezegend.

* * *
't Was wel bij ons,
't Ging weg van ons :
't Was beter in den Hemel.



Engelachtige gedachtenis van

ALBERT

het welbeminde zoontje van
den heer

CAMIEL DE LOOR

en vrouw

THERESIA WALRAEVENS

geboren te Ste-Maria-Audenhove,

den 14 Juli 1912 en aan de liefde zijner ouders
ontrukt, den 28 October 1918.



Kindje, lieveling van ons harte,
Waarom toch deze aarde onvlucht ?
Zie hoe moeder weent van smarte,
Hoe uw vader treurt en zucht.

Maar ik hoor u : « Wil niet klagen

» Als de goddelooze doet !

» 't Zijn op aarde droeve dagen :

» Hier is 't zoo onzeglijk goed !

» Kort geleefd is kort geleden ;

» Vroeg van d'aarde is vroeg bij God !

» 'k Smaak hier alle zaligheden,

» 't Onuitsprekelijk englenlot.

» 'k Wacht u hier, o Vader, Moeder,

» Met u allen, die mij mint ;

» Hier vereenigt de Albehoeder

» D'Ouders met 't beweende kind. »

Nederlraakel. - We Van Nieuwenhove & Van Den Dr. esseche