

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN
Kamiel DE LOOR

echtgenoot van

Maria Theresia WALRAVENS

*geboren te Erwetegem, den 28 November 1860
en godvruchtig overleden te Sint Maria-Oudenhove
den 26 Juli 1940, versterkt door de H.H. Sakramen-
ten der Stervenden.*

Hij was een rechtzinnig en deugdzaam man, God vreezeude en afwijkende van het kwaad.

Hij had een groote godsvrucht tot de Moeder Gods en hield veel van hare bescherming, omdat hij wist dat alwie Maria met een ware en kinderlijke liefde bemint, niet verloren gaat.

De Heer heeft mij bezocht en ik heb Hem uit ter harte gezegd ; gezegend zij de Heer die zijn dienaar bezocht.

Die God vreest moet de dood niet vreezen ; zij is voor hen een bron van eeuwig geluk.

Beminde echtgenoote. Kinderen en Bloedverwanten, vergeet mij niet in uwe gebeden. Weest indachtig dat de wereld een ballingschap is, het leven een doortocht, de hemel ons vaderland. Het is dan dat God ons roept en dat ik hoop U eens weder te zien.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300 d. afl.

Drukk. Leon Jooris, Ste Maria-Oudenhove