

Men sterft den dood der heiligen als men sterft
heele maal overgegeven aan Gods wil. H. Lig.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FÉLIX DELOUVROY

geboren te Ronse den 25 December 1909
en er godvruchtig in den Heer ontslapen
den 10 Oktober 1941,
voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

Gelukkig de mensch die moedig en gansch onder-
worpen de beproevingen doorstaat die God hem
overzendt. Wanneer zijn deugd zal beproefd zijn,
zal hij de kroon ontvangen, die God beloofd heeft
aan deze die Hem beminnen. St. Jaak.

Van deze waarheid was de duurzame overledene
diep doordrongen. Langzaam kwam de ziekte zijn
jeugdig gestel ondermijnen, doch moedig heeft hij
in stilte zijn kruis gedragen in navolging van zijn
goddelijken Meester.

Zijn rechtschapen ziel en vroom karakter, zijn
openhartigheid en dienstvaardigheid deden hem
door allen liefhebben. H. Bonav.

Dat Christus die hem geroepen heeft, hem ont-
vange en dat de engelen hem geleiden voor den
troon van den Allerhoogste.

Offic. der Overl.

Beminde Broeders, Zusters en Familie, ik dank
u voor uw groote genegenheid en uw liefdevolle
zorgen. Vaartwel. Dat de Heer het u loone. Ver-
geet mij niet in uw gebeden en tot weerziens in
den hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 dag. afl.

R. I. P.

Lievyns-Rousseau, Ronse.