

JESUS, MARIA, JOSEPH!



BID VOOR DE ZIEL VAN

HEER

ERNEST DELRUE

ZOON VAN

Heer Camiel en van Vrouw Emma Verrue

*geboren te St. Denys, den 30 Juni 1878,
en overleden te Moen, den 12 November 1934,
voorzien van de HH. Sakramenten.*

Waarom was mijne ziekte zonder hulp en
mijne kwaal ongeneesbaar? (Job.)

Omdat het geschied is zooals het den Heer
beliefde... de naam des Heeren zij gezegend,
ook gij weest bereid: want op een onvoorzien
uur komt de Zoon des menschen. (Lucas)

De overledene was een rechtschapen mensch,
— had een medelijdend hart en telde veel vrienden. —

De tijd is ons gegeven om te werken en te
lijden en de eeuwigheid om te rusten en te
genieten; door vele kwellingen moeten wij het
Rijk des Heeren binnentreden. —

Duurbare Broeders en Zusters, de dood en het
graf zullen onze liefde niet breken — onthoudt
dat alles ijdelheid is in de wereld; en leeft
zoodanig dat wij elkander in den hemel mogen
wederzien.

Akten van GELOOF, HOOP en LIEFDE!

Drukk. Vuylsteke, Moen.