

Laat de kleinen tot mij komen.

(S. Math. XIX, 14.)

## Engelachtige Gedachtenis

VAN

# PAUL-AUGUST DELVILLE

ZOONTJE VAN

JULES DELVILLE

EN MARTHA VAN NERUM

geboren te Leuven, de 28 Augustus 1946, en  
aldaar aan de liefde zijner ouders ontrukkt, de  
16 April 1949.

Een Engelenmis zal plaats hebben op MAAN-  
DAG 18 APRIL, te 9 uur, in de parochiale kerk  
van O. L. Vrouw ten Predikheren.

Men vergadere ten sterfhuize, Minderbroeders-  
straat, 24, te 8 3/4 uur.

---

Lijk een bloemke pas ontloken  
En wiens stengel is gebroken,  
Stierft gij, lieve Benjamin;  
Maar wij minden u te teder  
Daarom ook nam God u weder  
Vreugde van ons huisgezin.

Uw zachte kinderlippen  
Lieten reeds de naam ontglippen  
Van uw ouders, liefste kind.  
En die stem zo zoet in d'oren  
Zullen wij nu niet meer horen  
Kleine schat, te zeer bemind.

God had u aan ons gegeven  
Hij is Meester van het leven,  
Buigen wij er 't hoofd voor neer;  
Hebben wij ons kind verloren,  
Zoete troost toch: d'Eng'lenkorèn  
Tellen enen Engel meer.

---

Leuven. Druk. C. Smeesters,