

De wereld is een hof met vele mooie bloemen.  
God plukt de schoonste voor zichzelf.



Bid voor de Ziel van den lieven kleinen

## **RENÉ DELVOYE**

zoon van Mijnheer **Gustaaf DELVOYE**  
en van Mevrouw **Rachel VAN STRIJTHEM**

geboren te Overboelare, den 30 Januari 1937, en  
door Onzen Lieven Heer teruggeroepen, te Neder-  
boelare, den 21 November 1944.

---

Hij kwam en loech zijn lach.  
Nu is hij heengegaan,  
't En helpt noch zucht noch klacht...  
Heer, leer ons sterk te staan.

Zijn leven leek een bloem,  
Een korte schoone baan —  
Maar 't eind kwam veel te vroeg...  
Heer, help ons verder gaan.

O vā en moeken zoet,  
Gelieven al te saam :  
Ik waak en bid om moed,  
En, zegent Godes naam.

Rudolf R. Labyn, C.J.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.

---

Drukk. G. Van de Maele-Boeur, Karmelietenstr., 40