

De Heer heeft het ons gegeven  
De Heer heeft het ons ontnomen,  
Zijn Naam zij gebenedijd!



TER ZOETE HERINNERING

aan ons duurbaar kindje

**Roland - Eugène - Etienne DELVOYE**

teergeliefd zoontje van

Mijnheer Gaston en Mevrouw Simonne DE GRAUW

geboren te Opbrakel den 25 September 1942,  
en aan de liefde van zijn Ouders ontrukkt  
den 25 December 1942.

—:—

Daar 't was in u geworden  
En Gij in mij versmolt;  
Thans over ons lief Rolanke  
De rust der eeuwen rolt.

Hoe klein het eiken kistje,  
Waar in de wereld ligt...  
Ne kleuter kan het heffen,  
Zoo weinig heeft 't gewicht.

Het bergt zoovele liefde  
Nochtans en zooveel leed,  
Dat ik om 't al te dragen  
Geen mensch bekwaam en weet.

Is 't kistje klein, de wereld  
Is kleiner, veel te klein,  
Om al het leed te dragen:  
Het leed van ons gedrieën!

H. Maria, Koningin der Engelen, b. v. o.