

Hij gaf zijn leven om zijn volk te redden, Matth.III-59



geboren te St-Lievens-Essche, den 14 Februari 1921
op 't veld van eer gesneuveld, en godvruchtig over-
leden te Peuplingues (Pas-de-Calais-France) den
24 Mei 1940, en aldaar met 28 zijner makkers
begraven den 29 Mei 1940.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart.

Als God het hart van den mensch schiep stortte Hij er
de liefde in, (Bossuet)

Hij ging, leed en streed gedreven door de liefde tot
God, Kerk en Vaderland. Ver verwijderd van Broers
en Familieleden, van alles wat hem zoo duurbaar
was, als die zalige bodem waar hij het levenslicht
zag, die stemmige kerk waar hij mocht deelnemen
aan de heilige Geheimen die zijne ziel tot God ver-
hieven, tot de eeuwige schoonheid, steeg zijne liefde
en drang naar al dat edele en schoone naarmate hij
er verder van verwijderd werd. In werkelijkheid was
het een dichter en dichter naderen naar God, van
waar hij kwam en tot denwelke hij nu is terugge-
keerd in heldhaftige liefde.

Geloof, Hoop en Liefde beurden hem op en bezielde
hem; en moeten hen troosten die bittere tranen stor-
ten om het eenzaam heengaan van den goeden Karel.
Broeders en Familie, Medebroeders van den Bond
van 't H. Hart, duurzame Parochianen van Godveerde-
gem gedenkt het offer dat ik in uw aller naam heb
gebracht opdat wij allen met hemelzegen en genade
vervuld worden. Moge het waren vrede, genade en
eeuwig leven opleveren.

Al wie zijn jeugd en levenskracht
Voor 't Vaderland ten offer bracht:
En dood bleef in ons rangen;
Hij dient door de eeuwen heen herdacht
En door het dankbaar nageslacht
Vereeuwigd in zijn zangen.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust. 300 d. afl.

Druk. O. Schautteet-De Keyser, Trapstr Sottegem