

*Geloofd zij Jezus-Christus. Amen*  
(100 d. afl.)

**BID VOOR DE ZIEL**

VAN MIJNHEER

**JOSEPH DEMAN**

ECHTGENOOT VAN

**ELISA VERSCHUEREN**

geboren te Ronse, den 17 December 1894  
en er godvruchtig overleden, den 27 D cember 1930,  
versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Zalige dood der rechtvaardigen, troost der overlevenden en belooning van het christelijk leven

Gelijk het den Heer God heeft behaagd, zoo is het geschied: Zijn heilige Naam zij gezegend!

Deze voorbeeldige echtgenoot en vader had een eenvoudig leven, tot alle goed bereid.

In de zware en hevige pijnen, vond hij troost bij den Heer en in het gebed: groot zullen zijne verdiensten zijn. De groote beproevingen zijn schatten voor den Hemel en bereiden eene rijkelijke belooning.

Beminde echtgenoote, heb dank voor uwe liefde en uwe zorgen voor mij. Lief kind wees de eer en roem, de troost en de steun van uwe goede moeder.

Vaartwel en, tot wederziens in den Hemel: bidt veel voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

**R. I. P.**

Druk. Forcque en Laurier, Ronse.