

Ik heb den goeden stijl gestreden . . . voorts is mij  
weggelegd de kroon der gerechtigheid.

Ter zalige en † roemrijke gedachtenis

van

**ADHÉMAR DEMARÉ,**

*Echtgenoot van Mevrouw*

**MARIE ELVIRE DOCLO,**

*Geborente Brussel, den 2 Juli 1913, en op  
het veld van eer gesneuveld te Oostwinkel,  
den 26 Mei 1940*

Zoo ge mij vraagt wat ik denk over de zielezaligheid  
van een edelmoedig man, die wetens en willens zijn  
leven ten besten geeft, om de eer van zijn Vaderland  
te verdedigen, aarzel ik niet te antwoorden, dat onge-  
twijfeld Christus de heldhaftigheid van den soldaat  
bekroont, en dat de dood, op kristelijke wijze onder-  
staan hem de zaligheid zijner ziel verzekert. « Grooter  
lief te heeft niemand, zegt Jezus, dan deze ! dat hij zijn  
leven atlegge voor zijn vrienden. » Joann. XV 13

Welnu, de soldaat die sterft om zijn broeders te  
redden, om outer en haard in zijn Vaderland te ver-  
dedigen, beoefent dezen hoogen graad van naasten-  
liefde.  
(Kardinaal Mercier)

Bemide Vrouw, Zuster en Vrienden, stellen wij  
ons betrouwen op God en vergeet mij niet in uw  
gebeden.

En gij mijn lieve Kinderen, mijn vreugde en mijn  
troost, naar u en uw moeder gingen mijn laatste ge-  
dachten; doodelijk gewond had ik u allen nog eens  
willen zien en omhelzen. God heeft het anders gewild  
zijn heilige wil geschiede. Teergelieide Echtgenoote,  
waak over onzen kostbaren schat; onze kinderen be-  
waar ze in onschuld en voed ze op in eer en deugd.

Vaartwel en tot wederziens.

*Jesus, Maria, Jozef.*

*7 jar. en 9. afl.*

Everbeek druk. Depessemier-Vanderdonckt