

Zij was uw kind, o Maria, toon dat Gij hare Moeder zijt.

† TER ZALIGER GEDACHTENIS †

van Mevrouw

Marie-Octavie DE MARRE

Echtgenootte van

Mijnheer LEO GEZELS

geboren te Welden, den 11 September 1866 en zeer godvruchtig overleden te Erwetegem, den 23 Februari 1939.

Lid van al de godvruchtige genootschappen der parochie.



De duurzame overledene die wij zoo innig betreuren was een dier schoone zielen welke God zelve zalig prijst. — Zij was eenvoudig en oprecht van harte, vreezende God en bewandelende vroolijk en getrouwelijk al de wegen zijner bevelen.

De waarde eener goede vrouw - zegt God de H. Geest - is verre boven de duurste edelgesteenten. Het hart van haren man vertrouwt op haar, al de dagen van zijn leven doet zij hem goed, nooit kwaad. Zij opent hare hand voor de goede werken, zij doet haren mond open voor de wijsheid en de heilige wet der waarheid is hare richtlijn. Zij neemt acht op de wegen van haar huisgezin en rust alleen, wanneer Gods H. Wil voldaan wordt en eet haar brood niet in ledigheid. Haar man en hare kinderen staan op en roemen haar. Eene vrouw die den Heer vreest zal geprezen worden.
Spr. 31-18.

Alles wat de goede God haar overgezonden heeft, dat heeft ze met volle onderwerping aan zijnen H. Wil aanvaard. Ze is gestorven gelaten en gerust, wetende dat de Hemel open is voor al dezen die zoo voorbeeldig leven en al hun vertrouwen in de H.H. Harten van Jesus en Maria stellen — Zij is geweest tot stichting en opbeuring van allen die haar omringden en die haar zoo hartelijk lief hadden.

Hebt dank mijn goede echtgenoot en brave kinderen, om uwe teedere liefde en zorgen weent niet om mij, ik ga bij Jesus, in den schoonen hemel ! Tot wederziens.

H. Hart van Jesus ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil- 300 d. afl.

.....
Uitgever Florent Rouckhout Erwetegem