

Wij moeten ons aan Gods schikkingen onderwerpen, hoe bitter het ons ook valle, omdat Hij oneindig wijs is en ons bemind.



**BID VOOR DE ZIEL**

*van*

**Celine-Mathilde De Martelaere**

*dochter van*

**Donatus en Virginie Vekeman**

geboren te St-Goorix-Audenhove, den 27 Januari  
1910 en aldaar godvruchtig overleden  
den 25 Januari 1929,

Versterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

Wat is het leven van den mensch? Een rook die voor weinig tijds verschijnt, en weer verdwijnt.

Gelijk eene bloem, nauwelijks ontloken en vertrapt, zoo is zij verschenen, en uit ons midden helaas zoo vroegtijdig weggenomen. Zij was een deugdzaam en godvruchtig kind, het geluk en de troost van hare ouders, de vreugde en 't voorbeeld harer broeders en Zusters. Daarom is hun droefheid zoo redelijk en hun smart zoo deerniswaardig.

Met groote verduuldigheid en onderwerping aan Gods wil, heeft zij hare pijnlijke en langdurige ziekte verdragen.

Vaartwel beminde en duurzame *Ouders, Zusters, Broeders en Familie*, God roept mij, volgaarne ga ik tot Hem, ik beveel U allen aan zijne genaede en vergeet mij niet in uwe gebeden.

*Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht.* 300 d. afl.

R I P.

Drukkerij Wed. De Keyser & Schautteet Sottegem