

De daad van mijn leven die mij op het oogenblik mijner dood het meeste genoegen en vreugde verschaft is dat ik mij in de Congregatie van Maria heb doen aannemen.
(Juste Lipsius.)

†
ZALIG AANDENKEN VAN
Mejuffer

Idile De Maertelaere

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw sedert 1891
geboren te Maldegem Cleyt den 22 October 1876, zeer godvruchtig in den Heer ontslapen te St. Amandsberg den 20 December 1921, versterkt door de HH. Sacramenten Onze Moeder de H. Kerk.

Wat zullen wij doen? zullen wij onze tranen vermengen? Maar de apostel verbiedt het, zeggende dat de Christene dooden slapen En de Heer zegt in het Evangelie: Het meisje is niet dood maar slaapt.

(H Hieronymus)

De beminde overledene heeft eene onberispelijke levensbaan bewandeld; den evenmensch gesticht door hare godvruchtigheid, zedigheit, broederlijke liefde en vele andere deugden. In het midden der jaren met eene onverbiddelijke kwaal aangetast, heeft zij Gods hand aanbeden en even als de koning in Esther de genadescepter van het kruis met liefde gekust.

De tranen, gebeden en goede werken van christene moeder, broeder en zusters hebben het besluit van God niet veranderd. God wilde haar in den hemel eene eeuwig genezing schenken door de verdiensten van Hem die door zijne dood de dood heeft overwonnen: ik zal, o dood, uwe dood zijn. (Oseaf 13)

Beminde Moeder, vaarwel! het valt mij toch zoo hard u te moeten verlaten. Kan ik voor u op aarde niets meer doen, ik zal Jesus en Maria bidden u van alle onheilen te bewaren.

En Gij mijne lieve Broeder en Zusters, blijft den steun en vertroost uwer moeder, gedenkt steeds dat God dezen belooft die hunne ouders eeren. en bidt voor mij.

Heilig Hart van Maria wees mijne zaligheid.

(500 d. afl.)

drukk Litho Belgica, St. Amandsberg.