

AMEN ! AMEN ! in den Name  
Van mijn Jezus houd ik stil :  
Het geschiede en gebeure  
Gelijk en wen en wat hij wil !

† ZALIGE GEDACHTENIS VAN †

Mijnheer

LÉON - JOSEPH DE MARTELAERE

zoon van

ALOIS EN ROSALIE GEZELS

SOLDAAT VAN 2<sup>e</sup> KLAS BIJ HET 10<sup>e</sup> LINIEREGIMENT

geboren te Segelsem,

den 29 Augusti 1891, gestorven voor het Vaderland  
te Dixmuide, den 23 Januari 1916,  
en begraven te Adinkerke.



Daar buiten, te velde, daar rijst menig graf ;  
Daar zonk men met duizend'n de dooden in af,  
Voor ons !

Daar steekt menig kruiske, eenvoudig en klein ;  
Daar liggen zij spraakloos in tatrijke reitē,  
Voor ons !

Zij offerden Toekomst en Jong'lingsgeluk  
En keeren nooit weder ten huize terug,  
Voor ons !

En wij ?

Wij kunnen slechts weenen  
En storten onz' beeēn  
Voor hen die daar liggen  
Geknakt en vertreēn.

Teergeliefde Vader, vaarwel, vaarwel ! Innige  
dank voor de christelijke opvoeding die gij mij  
gegeven hebt ! Beminde Broeders en Zusters, dank  
voor al uwe bliken van liefde en genegenheid !  
Het eenige dat ik van u nog verzoek is, dat gij mij  
bijstaat in uwe gebeden voor mij bij God.

Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde. 300 d.a.

Nederbrakel. - Dr. We O. Van Nieuwenhove.