

Onberoerd heeft zij de dood voelen naderen en met christen onderwerping heeft zij aan God haar leven geofferd.

H. Ambr.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## VIRGINIE DE MEDTS

weduwe van Mijnheer

**Pierre Van den Daele**

geboren te Etikhove den 27 Maart 1864 en god-  
vruchtig overleden te Berchem-Vl. den 28 Januari  
1940, gesterkt door de genademiddelen onzer  
Moeder de H. Kerk.

Lid der Parochiale Genootschappen.

---

In stille eenvoudigheid en volhardende plichts-  
betrachting heeft zij haar leven geheiligd. In haar  
huisgezin was zij werkzaam, zorgvuldig en bekom-  
merd met alles. Haar toegewijde liefde was een  
steun voor haar man.

Veel beproevingen en lijden heeft zij doorstaan:  
lijden is immer een deel in ieder menschenleven en  
zij, die God het meest heminnen, worden door Hem  
het rijkst bedeeld met lijden. Zij heeft geduldig en  
betrouwvol haar kruis gedragen en zal nu met  
Christus zegepralen.

Met een volkomen betrouwen op God, is zij dan  
ook in vrede en kalmte van deze wereld gescheiden.

*Tob. XIV; 4*

Beminde Zuster, duurzame Bloedverwanten en  
Vrienden, ik dank U voor uw genegenheid en uwe  
goede zorgen. Blijft mij indachtig in uwe gebeden,  
opdat mijn Rechter ook mijn Verlosser weze.

*H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen op U.*

*(300 d. afl.)*

*Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.*

*(300 d. afl.)*

---

Drukk. VandeMeulebroeke - Kerkhove.