

Geloofd zij Jesus-Christus, Amen!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Joannes-Baptista DEMESURE

Echtgenoot van Mevrouw

Maria-Thérésia Van Petegem

Hoofdman van 't Genootschap van den

H. Franciscus-Xaverius.

geboren te Roosebeke den 5 Juni 1847 en schielijk
overleden te Nederbrakel den 1 Juli 1911.



Hij wordt niet onverwachts door den dood besprongen, hij die zijnen God dient in de getrouwheid zijns herten.

Joannes-Baptista was een vurige christen, een voorbeeldige huisvader, een verdienstelijke burger, zijn aandenken zal in zegening blijven. De wet der waarheid was in zijnen mond, en op zijne lippen vond men geene ongerechtigheid; in vrede en rechtvaardigheid wandelde hij met God en hij wendde er velen af van de ongerechtigheid.

MALACH.

Een goed leven duurt een zeker getal van dagen, maar een goede naam duurt in eeuwigheid.

Ecc: 41.

Troost u lieve Echtgenoot, duurbare Kinderen en Bloedverwanten, ik verlaat u slechts voor eenen geringen tijd en waak op U hierboven. Kinderen bemint uwe moeder en volgt mijne heilzame lessen.

Zoet Hert van Maria, wees mijne Zaligheid.

(300 dag. aflaat).

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt,